

CJB- GAZET



Lectori salutem - p. 2

Ons nieuw bestuur - p. 2-3

Hoe ziet ons nieuw bestuur eruit? En wie bekleedt welke functies binnen dit bestuur?

We verwelkomen in onze CJB-rangen 2 nieuwe leden die we graag aan u voorstellen.

Een volle agenda - p. 4-6

Een lege agenda is als een café zonder bier. We helpen u graag een handje om de uwe goedgevuld te krijgen.

Uw aanwezigheid is uiteraard een must!

In dit nummer...

Zo ouder, zo kind - p. 8-11

De appel valt niet ver van de boom. zo ook op het vlak van carrières. Wij lieten enkele ervaringsdeskundigen aan het woord.

Nieuwe leden van de Raad aan het woord - p. 12-13

Mr. Tim De Vogelaere en mr. Nathalie D'Hooghe stellen zich aan de hand van een kort interview voor.

Baliescoop en Q&A - p. 14-15

Bent u stagiair en heeft u enkele vragen omtrent stageverplichtingen? Of wil u nagaan of de sterren u de komende periode gunstig zijn gestemd? De antwoorden op deze vragen vindt u hier.

Terugblik p. 16-17

Nog even nagenieten van onze activiteiten? Dit kan aan de hand van enkele door ons geselecteerde sfeerfoto's!

Baliebingo en gedicht - p. 18-19

Check onze allereerste baliebingo en ontdek de muze in mr. Dimitri Carpentier.

Lectori Salutem

Verheug uzelf! Het gerechtelijk jaar breekt wederom aan. De rechtbanken openen hun – ondertussen digitaal versleutelde – deuren. Recht kan wederom op vlot tempo – mits geen uitstel toegekend wordt en uw korte debatten niet geweigerd worden – gesproken worden.

U stroopt uw zwarte mouw van uw toga op en ontbloot uw door de zuiderse zon bruin getaande huid en leest op uw uurwerk 8u45. Net op tijd om nog een plekje op de parking van de nieuwe rechtbank te bemachtigen en een koffietje te drinken bij Marijke om wederom te acclimatiseren aan 10 maand hard laueur.

Ook de conferentie jonge balie Kortrijk wil haar start niet missen en presenteert u haar tweejaarlijkse baliegazet, die ondertussen 5 kaarsjes kan uitblazen. Het idee werd geïntroduceerd onder oud-voorzitter Simon Vereecke en verder uitgewerkt door Jean-Marc Simoens die ondertussen de toga gewisseld heeft voor een magistratencarrière.

Met het bestuur zijn we blij u een gevarieerd programma te kunnen voorleggen. Met een geslaagde en gewaagde kleurencombinatie kan u tijdens de “paint your pottery” potten breken en ook onze schietinitiatie kan u... - u voelt hem al komen – echt niet laten schieten.

We bijten de spits af met onze openingsactiviteit waar we samen op 19 september het glas heffen op de rooftopbar van – voor creativiteit een welverdiende 10 – zomerbar roof in hartje Kortrijk.

We verwelkomen aan onze weledelgestrengde raad van de orde *maakt kniebuiging* twee nieuwe leden uit de oud-Kortrijkse balie: mr. Tim De Vogelaere en mr. Nathalie D’Hooge. In een interview en een schare aan stellingen stellen we hen graag aan u voor. Ook binnen ons bestuur verwelkomen we graag Gregory Everaert en Estelle Destadsbader.

Neem onze gazet mee in uw carnassière om tijdens de vacatietijd steeds een appeltje voor de dorst te hebben – uw rechtskundig weekblad zal ooit uitgelezen zijn.



Over appels gesproken.... De appel valt niet ver van de boom. We stellen u graag in onze nieuwe rubriek “zo ouder, zo kind” enkele confraters voor die elkaar al heel hun leven kennen.

Tot slot bedank ik namens het voltallig bestuur ook nog graag Delphine Taveirne en Niki Allary voor hun jarenlange inzet. Iedereen die het balieleven wat gevolgd heeft, zal hun enthousiasme zeker niet vergeten. Bedankt!

Confrater, nunc est legendum.

Oprecht confraterneel

Michiel Descheemaeker
voorzitter

Onze bekende gezichten



Charlotte Declercq
Ondervoorzitter



Maarten Windels
Penningmeester



Anne Tricot
Secretaris



Louise Delbeke
Stagiairsverantwoordelijke



Hélène Decraene
Bestuurslid



Chloë Wouters
Bestuurslid



Emma Van Loo
Bestuurslid

Onze nieuwe bestuursleden

We verwelkomen dit jaar twee nieuwe bestuursleden die zich graag even aan u voorstellen.

Wat was je ultieme drijfveer om het bestuur te vervoegen?



Estelle Destadsbader
Bestuurslid

Estelle: Mee helpen voor het organiseren van de activiteiten waar ik steeds zeer graag heb aan deelgenomen. Vooral als beginnende advocaat-stagiair is het de gelegenheid bij uitstek om andere confraters te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. Ik ben blij dat ik vanaf dit jaar mee mijn steentje kan bijdragen hierbij.

Gregory: Ik wil mij engageren om de advocaten aan de balie West-Vlaanderen bij elkaar te brengen door middel van leuke activiteiten. Bovendien is het leuk meegenomen om heel wat leuke mensen te leren kennen.

Mocht je geen advocaat zijn, welke job zou je dan uitoefenen?

Estelle: Geen idee eigenlijk... Ik zou waarschijnlijk wel mijn gading vinden in interieurinrichting.

Gregory: Mijn vader heeft een transportfirma, hoogstwaarschijnlijk zou ik daarin beland zijn. Hij dreigde er steeds mee als mijn punten niet goed waren dat hij mij een vrachtwagen zou kopen.

Wat zijn jouw hobby's?

Estelle: Sport, voornamelijk lopen, daarnaast ga ik ook paardrijden en trek ik er graag op uit met de moto.

Gregory: Ik kan best ontspannen door een match van Club Brugge te volgen. Zelfs Europese verplaatsingen woon ik op frequente basis bij. Voor de rest ga ik vaak uit eten met mijn vriendin of ga ik graag op stap met vrienden.

Guilty pleasures?

Estelle: De commentaren lezen op hln-artikelen.

Gregory: FC DE KAMPIOENEN.

Als je een totem mocht verzinnen voor jezelf, wat zou deze zijn?

Estelle: Kolibrie.

Gregory: ARA, papegaai. Trouw, flexibel, rustig, stressbestendig maar soms wel wantrouwig.



Kalender najaar 2024

(Inschrijvingsmail per activiteit volgt later)

Openingsactiviteit

Met de openingsactiviteit geven we het startschot van het nieuwe gerechtelijk jaar én het nieuwe werkjaar van CJB Kortrijk!

We brengen u, graag wat dichter bij elkaar, nu de degens nog niet gekruist zijn in aanslepende procedures. U bent dan ook van harte welkom voor een gezellige avond met uitgebreide versnaperingen.

Locatie: The Roof Summerbar - Engelse Wandeling 2, 8500 Kortrijk. Tijdstip: donderdag 19 september 2024 om 19u00. Prijs: 25,00 EUR (leden) / 30,00 EUR (niet-leden)



19

SEPTEMBER

27

SEPTEMBER

Dag en Nacht van de Stagiair

De eerstejaarsstagiairs worden overdag verwelkomd aan onze balie: zij krijgen een rondleiding op de rechtbank, er is een voorstelling van en aan de magistratuur en in de namiddag is er tijd voor wat "teambuilding". Deze dag wordt afgesloten met de Nacht van de Stagiair en naar goede gewoonte worden drankjes voorzien in de Vagant voor alle stagiairs. Meer informatie hierover volgt later nog!



Openingsconferentie

Dé datum waarnaar u ongetwijfeld op zoek was, deze van het feest van het jaar: onze openingsconferentie! U kan deze in vet en fluo en onderlijnd noteren in uw agenda op datum van 11 oktober 2024.

Hét feest aan onze balie wordt geopend met de plechtige openingsrede, gevolgd door een receptie, diner en avondfeest. De uitnodigingen volgen, maar u kan alvast uw allerbeste dansschoenen klaarleggen!



11

OKTOBER

23

OKTOBER

Paint your pottery

Zin om even aan de rechtbank te ontsnappen en je creatieve kant te laten pleiten? Kom naar onze "Paint Your Pottery"-workshop en bewijs dat je niet alleen met woorden, maar ook met verf kunt overtuigen!

Het maakt niet uit of je een kunstzinnig genie bent of gewoon voor de lol komt schilderen — iedereen is welkom!

De (cre-)activiteit gaat door in het Ceramic Stories te Kortrijk en begint om 19u. Prijs: TBA



5

NOVEMBER

Schietinitiatie

Zin om de nieuwe Ysuf Dikec te worden en met evenveel nonchalance uw confraters te verslaan tijdens een wedstrijdje op de digitale schietstand? Schrijf u dan zeker in voor deze activiteit!

Locatie: De Gouden Bank te 8560 Gullegem
 Prijs: 12 EUR (leden) / 15 EUR (niet-leden), inclusief drankje achteraf in het aanpalende café (op schietafstand)



KartING

De snelste drie mannelijke en vrouwelijke confraters zijn alvast zeker van een prijs, de andere deelnemers zijn zeker van een avondje "competitief gasgeven"!

Slechts beperkte plaatsen, snel inschrijven is dus de boodschap!

Locatie : Spinnerijkaai 67B, 8500 Kortrijk

14

NOVEMBER

3-5

DECEMBER

Sintzakjes

Dat de advocaten aan onze balie een warm hart hebben, wordt tijdens de Sintzakjesverkoop ieder jaar opnieuw bewezen.

U kan heerlijke Sintzakjes met allerlei lekkers tijdens twee verkoopmomenten (en online) aankopen. De opbrengst gaat naar een nog nader te kiezen vereniging uit het Kortrijkse.

Wij hopen alvast op uw warm enthousiasme!



Warmste Week - Advokaarting

Menig confrater heeft inmiddels zijn manillentrucs en andere gezelschapsspeleraving kunnen tonen tijdens de vorige edities. Ook zij zonder spelervaring hebben kunnen proeven van de culinaire kant van onze intussen gekende 'Advokaarting'.

Dit jaar zetten wij opnieuw onze schouders onder het goede doel. Wat gaan we doen? In het kader van de Warmste Week vlammen wij mee tegen eenzaamheid, het thema dat dit jaar centraal staat.

Blokkeer 12 december alvast in jullie agenda zodat we samen een (nog te bepalen) Kortrijkse vereniging kunnen steunen! Heeft u zelf een voorstel? Stuur naar info@cjbkortrijk.be



12

DECEMBER

17

DECEMBER

Spinning

De laatste activiteit van 2024 is een pittige, maar plezierige spinningstraining in De Kaai te Kortrijk. Perfect om volledig klaargestoomd te zijn tegen de aankomende feestdagen met de nodige spijs en drank.

De les gaat door in De Kaai (t Hoge 8, 8500 Kortrijk) van 19u tot 20u – aanwezigheid vereist tegen 18u50 want de activiteit begint stipt!

Kostprijs: 11 EUR (leden) / 15 EUR (niet-leden)
incl. drankje achteraf



Noteer ook al de eerste activiteiten voor 2025:

16

JANUARI '25

Nieuwjaarsreceptie

De hoorn des overvloeds met spijs en drank kan op onze nieuwjaarsreceptie niet ontbreken.

We klinken op een voorspoedig jaar voor allen die u lief is.

Noteer alvast deze datum in uw agenda

De unieke locatie wordt later nog meegedeeld.



21

FEBRUARI '25

Revue Balie West

De voormalige balies Brugge, Ieper, Kortrijk en Veurne slaan de handen opnieuw in elkaar en beloven u het beste van zichzelf te geven op de Bühne van de Koninklijke Stadsschouwburg te Brugge.



WORD NU LID!

En geniet van hoge kortingen bij al onze activiteiten.
Leden krijgen ook mooie korting op onze studiecycclus.

Lidmaatschap kost 30,00 EUR voor tweede- en derdejaarsstagiairs.

Eerstejaarsstagiairs zijn van rechtswege lid en dit kosteloos.

Alle andere advocaten kunnen lid worden voor een bedrag van 45,00 EUR.

Lid worden doet u via een overschrijving van 30,00/45,00 EUR op het rekeningnummer **BE43 6301 3850 0501** met referentie 'lid 24-25 + naam'.

JOIN US

ALLER ALLER LAATSTE MAAL TE KOOPI! *

** WE HUURDEN VOOR DEZE
SLOGAN EEN PROFESSIONEEL
MARKETING BUREAU IN.*

Dit aan een unieke soldenpijs!

1 BAK: 25 EUR



Bestellen doe je door een mailtje te sturen naar info@cjbkortrijk.be

ZO OUDER ZO KIND

Het is geen verrassing dat kinderen vaak de neiging hebben om de carrièrepaden van hun ouders te bewandelen. Of het nu gaat om de dokter die de witte jas van zijn moeder overneemt, de bakker die in de voetsporen van zijn vader treedt, of de kunstenaar die dezelfde creatieve passie deelt als een ouder, dit fenomeen is alomtegenwoordig, ook in de advocatuur. De Balie West-Vlaanderen (en in het bijzonder de voormalige balie Kortrijk) heeft enkele van zo'n duo's onder zich.

Zo vader, zo dochter

Mrs. Desmet Peter & Margot



Waarom koos u voor de advocatuur en als u geen advocaat was geworden, welk ander beroep had u dan gekozen?

Peter: Ik wilde onafhankelijk zijn, vrij zijn ; "op mijn eigen" ; een job in dienstverband in een bedrijf, instelling, bij de overheid.. zag ik niet zitten ; ook was dit te combineren met mijn politieke ambities (30 jaar gemeenteraad, waarvan 13 jaar schepen, en 8 jaar parlement.

Mocht ik geen advocaat geworden zijn, zou ik niet weten wat anders te doen. De advocatuur lijkt wel mijn roeping.

Margot: Ik ben al mijn hele leven maatschappelijk zeer geëngageerd. Het engagement is vooral gegroeid vanuit de jeugdbeweging. Ik vind het belangrijk om mensen te kunnen helpen en mij in te zetten voor de maatschappij en mijn medemens. Ik haal daar veel voldoening uit. Een job in de advocatuur sloot voor mij perfect aan bij mijn verschillende maatschappelijke engagementen. De keuze voor de advocatuur was dan ook vrij vanzelfsprekend voor mij.

Mijn hart ligt nog steeds in het jeugdwerk. Ik ben op vandaag nog steeds actief als Volwassen Begeleider bij Chiro Waregem Centrum.

Als ik geen advocaat was geworden, was de kans groot dat ik ergens in de sociale sector aan de slag ging als maatschappelijk werker, bij voorkeur om met jongeren te werken.

Wat zijn de belangrijkste lessen die jullie elkaar hebben geleerd over het advocatenberoep?

Peter: Ik ben gestart met een elektronische schrijfmachine; alles op papier; nooit computerlessen gehad; de jonge generatie, zoals Margot is helemaal mee in de IT-wereld; van haar en de zoon heb ik heel wat bijgeleerd. Het is een zegen dat ik met Margot een direct aanspreekpunt op kantoor heb; zij lost al mijn IT-problemen onmiddellijk op; een hele geruststelling.

Margot: Ik heb van mijn vader vooral geleerd om enerzijds kritisch te zijn en de verhalen van cliënten niet altijd blindelings te geloven en anderzijds ook dat het belangrijk is om eerlijk en rechtuit te zijn tegen cliënten, ook al verlies je hierdoor af en toe eens een cliënt. Aan mijn vader probeer ik bij te brengen dat de digitalisering van justitie niet noodzakelijk een vloek moet zijn.

Hoe is de balie geëvolueerd sinds u gestart bent?

Peter: Het is grootschaliger geworden. In 1984 was het de balie van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk. Relatief weinig confraters. In de daarop volgende jaren is het aantal confraters sterk gestegen. En nu zijn we op West-Vlaams niveau georganiseerd. Het creëert wat afstand, ook in de contacten met confraters. Het is zakelijker.

Daarnaast is er de IT-revolutie. Van niets in 1984 tot de e-justice van vandaag. Vroeger zagen confraters elkaar aan de cases ; nu enkel nog op pleitzittingen ; zelfs niet meer bij opleidingen (webinars). Het minder aantal afgelegde kilometers / verplaatsingen is een positieve trend, nu heel wat procedurele aangelegenheden, waarvoor je vroeger naar een zitting moest komen, via de PC geregeld kunnen worden.

Margot: In de acht jaren waarin ik actief ben geweest als advocaat kende de digitalisering van justitie toch al een grote sprong voorwaarts. Toen ik startte kon er nog zo goed als niets digitaal terwijl er nu al heel wat mogelijkheden zijn.

Ook de coronacrisis heeft voor een aantal evoluties gezorgd, bijvoorbeeld de tijdsblokken voor de zittingen van de Familierechtbank.

ZO OUDER ZO KIND



Zo ouders, zo dochter

Mr. Inge Deman, mrs. Amber en Wim Vandebussche

Waarom koos u voor de advocatuur en als u geen advocaat was geworden, welk ander beroep had u dan gekozen?

Wim: Toen ik kind was heb ik meer dan eens gehoord : "ge gaat gij advocaat moeten worden" omdat ik graag uitputtend argumenteerde en discussieerde en dit dikwijls tot wanhoop van mijn vader... die het gesprek dan afrondde met het winnend argument, dat toen nog erg in de mode was : "het is zo omdat ik zeg dat het zo is, punt aan de lijn". Een kanjer van een drogredenering natuurlijk (zo wist ik), maar vader was schoolmeester van de "oude school".

Deze levensles kwam mij later van pas bij het aanvaarden en verwerken van 'slechte' vonnissen... Ik studeerde rechten omwille van de brede humane vorming. Ik was geïnteresseerd in geschiedenis, sociologie, psychologie, logica, filosofie en ook een beetje in recht. Het recht leerde ik appreciëren tijdens de studie. Vooral de grote principes en het grote schema waarin alles kadert. Na mijn studies heb ik evenwel eerst bij verzekeringsmaatschappijen en banken gesolliciteerd maar die hadden kennelijk eerder begrepen dan ikzelf dat dat niets voor mij zou zijn.

Ik ben dan na een paar maanden aan de balie begonnen op advies van een advocaat, kennis van mijn vader die zei dat balie ervaring sowieso nuttig was, wat ik later ook zou doen. Ik voelde mij aan de balie evenwel al snel als een vis in het water en zo ben ik ondertussen 32 jaar advocaat en het heeft me , op een paar blauwe maandagen na, nog nooit gespeten.

Ik heb dus maar gaandeweg ontdekt dat de advocatuur mijn roeping was, hetgeen achteraf bekeken nochtans voor de hand liggend was.

Ik hou van architectuur maar kan niet tekenen. Ik hou van filosofie maar niet om er een beroep van te maken. Ik hou van geschiedenis maar niet om er leraar in te worden. Ik hield en houd nog steeds veel van talen en literatuur. Ik was wel graag broodschrijver geworden maar dat was te hoog gegrepen.

Als ik dus geen advocaat was geworden, dan was het wellicht leraar Nederlands, Duits, Engels of iets in die aard.

Ik ben toch blij dat dat scenario zich niet heeft uitgerold. De advocatuur is oneindig veel boeiender en je kan er ook je filosofische, analytische, synthetiserende en taal minnende aard in kwijt. Zelfs de interesse in architectuur kan ik als advocaat in bouwrecht iet of wat beleven.

Inge: Bij mij ligt er geen jarenlange vooraf bestaande wetenschap aan de oorsprong van mijn beroepskeuze. Net zoals mijn studiekeuze werd de beslissing eerder toevallig genomen. Tijdens een bijkomend specialisatiejaar bleef ik in contact met een studiegenote die aan de balie van Kortrijk was gestart. Haar enthousiasme heeft ertoe geleid dat ik ook de sprong wou wagen.

Ik heb in 1986 heel last minute mijn studiekeuze gemaakt. Ik ben vertrokken naar Gent niet wetende voor welke richting ik mij zou inschrijven: Rechten of Psychologie. Uiteindelijk heb ik gekozen voor de richting die in die tijd de meeste werkzekerheid zou bieden. Het alternatief was dus een carrière als psycholoog geweest. Mijn oudste dochter heeft mijn oorspronkelijk plan nu waar gemaakt, terwijl ons jongste dus de advocatuur is ingestapt.

Amber: Ik kan niet anders dan ervan uitgaan dat ik onbewust ben beïnvloed door mijn ouders. Ik ben opgegroeid in het huis waar mijn ouders hun kantoor houden. Gesprekken over de rechtbank, conclusies, pleidooien en "het kaffiekot" waren dus dagelijkse kost. Ik was voornamelijk geïntrigeerd door het idee om in toga voor een rechtbank te staan en daar de rechter en alle aanwezigen te overtuigen van mijn verhaal.

Gaandeweg kwam ik te weten dat de advocatuur nog veel meer is dan gaan pleiten: omgaan met cliënten, vaak chaotische verhalen omvormen tot een duidelijke probleemstelling en deze vervolgens zo goed mogelijk proberen op te lossen.

Vanaf het vierde middelbaar was het voor mij duidelijk dat ik rechten zou gaan studeren. Ik had immers een sterk rechtvaardigheidsgevoel en kon het, althans volgens mijn leerkrachten, "goed uitleggen". Mijn ouders hebben mij vanzelfsprekend de volledige vrijheid gegund in mijn studietoeren beroepskeuze, maar op de dag van mijn eedaflegging waren ze zeker en vast "preus lik fjirtig".

Als ik geen advocaat was geworden, was ik hoogstwaarschijnlijk leerkracht geworden, omdat het me leuk lijkt om op die manier iets bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen.

Specifiek zou ik leerkracht Geschiedenis en/of Nederlands geworden zijn, omdat ik heel erg geïnteresseerd ben in geschiedenis en ik graag poëzie en verhalen schrijf.

Wat zijn de belangrijkste lessen die jullie elkaar hebben geleerd over het advocatenberoep?

Wim: Ik heb Amber hopelijk geleerd om elke zaak kritisch te bestuderen. Niets zonder bewijs voor waar aan te nemen en niets aan het toeval over te laten. Heldere gestructureerde (lieftst korte) conclusies te schrijven en de rechtbank niet te vervelen met het aframmelen van conclusies maar enkel de "highlights" en de winnende argumenten te pleiten, of zaken te verduidelijken in een compact en vlot verhaal. Indien mogelijk met humor.

Zij heeft mij geleerd wat het is om met veel moed en enthousiasme aan een grote uitdaging te beginnen. Ze werkt bij Belexa in de afdeling ondernemingsrecht, in een tof en bekwaam team met andere jonge (en ook oudere) mensen en het is goed zo.

We willen inteelt vermijden en ze moet haar eigen weg zoeken en vinden. Ze moet worden wie ze zelf is. Zo hebben we haar opgevoed.

Inge: Je moet kunnen analyseren en (juridische) orde scheppen in de chaos die soms voorligt. Je mag daarbij de focus nooit verliezen en vooral niet opgeven bij een hobbelig parcours. Je moet het onderste uit de kan halen om je cliënten bij te staan en correct te begeleiden bij de juridische en andere problemen waarmee ze geconfronteerd worden.

Dit kan echter maar zolang er wederzijds respect en vertrouwen is. Je moet ten dienste staan van de cliënt maar je mag er nooit de slaaf van worden. De samenwerking stopt wanneer de visies niet meer op één lijn staan, er geen wederzijds vertrouwen meer is of respect ver te zoeken is.

Tot slot : gelijk hebben is niet altijd hetzelfde als gelijk krijgen. Je moet verlies kunnen incasseren en onmiddellijk het waarom ervan analyseren en waar mogelijk remediëren, opveren en verder zetten.

Amber: Ik weet niet of ik mijn ouders al zo veel heb bijgebracht.

Omgekeerd leerde ik van mijn ouders al heel wat. Ze leerden me het belang van altijd grondig en gestructureerd te werk te gaan. Ze leerden me correct en respectvol om te gaan met iedereen, of het nu cliënten, confraters, collega's of rechters zijn.

Als laatste leerde ik zeker en vast het belang van (zelf)relativering: grote miserie onderscheiden van kleine miserie en jezelf niet altijd even serieus nemen.

Hoe is de balie geëvolueerd sinds u gestart bent?

Wim: Er zijn veel meer advocaten. De kantoren zijn groter. De tijd dat een kleine minderheid aan advocaten de scepter zwaaiden is voorbij.

Zoals mijn echtgenote terecht aanhaalt is de sfeer veel vrouwvriendelijker dan 30 jaar geleden. Het is allemaal wat informeler, minder pretentius. De rechters zijn door de band vriendelijker en aangenamer, waarmee ik niet gezegd wil hebben dat er vroeger geen vriendelijk en aangename bij waren.

Inge: Wat ik persoonlijk toejuich is dat de balie vrouwvriendelijker is geworden. Toen ik startte in 1992 werden de vrouwelijke stagiaires nogal vaak iet of wat neerbuigend bekeken door de sommige oudere mannelijke confraters. Ik spreek daarbij over bepaalde mannelijke confraters die toen (bijna) fin de carrière waren. Deze houding is op vandaag gelukkig uitgestorven.

Verder zijn er veel meer grote entiteiten. Iedereen zoekt onderdak : het eenmanskantoor is een uitstervend ras en geen enkel startend advocaat durft het nu nog aan om op eigen krachten van nul een kantoor op te richten. Begrijpbaar, want de advocatuur is volgens mij ook harder geworden : confraterniteit is soms moeilijker te vinden dan vroeger en ook de cliënten zijn veeleisender geworden zonder dat daar soms meer respect voor in de plaats komt.

Bereikbaarheid, snelle respons en vlotte afhandeling zijn niet altijd evident als je er alleen voor staat: een samenwerkingsverband biedt daarin soelaas.

Amber: Ik ben nog maar dit gerechtelijk jaar gestart, dus ik zal mijn oudere confraters deze vraag laten beantwoorden.



ZO OUDER ZO KIND

Zo vader, zo dochter

Mrs. Verschuere Arne & Emma

Waarom koos u voor de advocatuur en als u geen advocaat was geworden, welk ander beroep had u dan gekozen?

Arne: Eigenlijk keek ik als tiener vaak en met bewondering naar strafpleiters in series. Ik wilde ook mensen bijstaan die in zwaar vaarwater waren terechtgekomen. Als stagiair hoopte ik ooit eens een assisenproces te mogen meemaken, het is er niet van gekomen ;).

Ik had zeker voor leraar gekozen, indien ik niet voor advocatuur had gekozen. Ik geloof oprecht dat lesgeven niet louter ex cathedra moet gebeuren, maar met bezieling en passie. Sedert 25 jaar geef ik een paar keer per jaar burgerlijk- en commercieel recht aan studenten in allerlei richtingen.

Emma: Ik ben mij ervan bewust dat het erg cliché klinkt, maar mensen bijstaan binnen en buiten de rechtbank geeft mij een oprecht gevoel van voldoening. Bovendien biedt de advocatuur mij een enorm gevarieerd schema, waarbij geen enkele week hetzelfde is.

Ik hou van de vrijheid, spontaniteit en soms de nodige adrenaline die gepaard gaan met de job!

Indien ik geen advocaat was geworden dan... Moeilijk! In een ander leven misschien een horecazaak beginnen?

Wat zijn de belangrijkste lessen die jullie elkaar hebben geleerd over het advocatenberoep?

Arne: Ik zeg steeds aan Emma dat een oplossing via bemiddeling en onderhandelingen mij in vele gevallen beter lijkt dan een gerechtelijke procedure.

Ik ben blij dat ik al wat praktische tips kan vragen aan Emma in haar specialiteiten (Salduz, collocatie...).

Emma: Van mijn vader leerde ik allereerst de toga correct dragen! Ook dat een advocaat nooit alles weet, het is een continue leerschool. Geruststellend als beginnende tweedejaars stagiaire :).

Door mij ontdekte mijn vader het bestaan van de app 'CamScanner', geen seconde te vroeg!

Hoe is de balie geëvolueerd sinds u gestart bent?

Arne: Hetgeen mij eerst te binnen schiet, is het feit dat (toen ik begon in '91) alle gerechtelijke actoren nog in het oude gerechtsgebouw gehuisvest waren. Dat houd je nu niet meer voor mogelijk, dus het aantal geschillen moet echt wel toegenomen zijn.

Emma: Moeilijk te zeggen na één jaar. Alleszins een evolutie naar (nog) meer vrouwen binnen het beroep.

*Wij danken onze confraters voor hun
bijdrage in ons Gazetje en wensen hun
nog veel succes in hun verdere
carrière.*

Nieuwe leden van de Raad aan het woord!



mr. Tim De Vogelaere

Kan u zich kort even voorstellen?

Mijn jeugd heb ik doorgebracht te Gent, waar ik ook heb gestudeerd.

In 2008 heb ik beslist om de stad Kortrijk en de balie aldaar te verkennen. In Gent vond men dat eerder vreemd, maar ik had behoefte aan iets nieuws. Achteraf heb ik me dat nooit beklagd moet ik zeggen. Na een leerrijke stage bij mr. Arnold Gits werd ik nadien diens medewerker en vennoot.

In 2016 ging ik samenwerken met mr. Jan en Sarah Leysen, met wie ik nu samen aan het roer sta van kantoor Leysen en De Vogelaere. Ons kantoor is gevestigd in de Koning Leopold I straat te Kortrijk, recht tegenover het oud gerechtsgebouw.

Ik zat gedurende 4 jaar in het bestuur van de conferentie van de jonge balie Kortrijk en gaf in 2013 de openingsrede over testamenten.

Ik woon momenteel nog in Kortrijk maar verhuis dit najaar naar Sint-Idesbald (Koksijde).

Enkele stellingen (u heeft telkens de keuze tussen 0 – 25 – 50 – 75 – 100 |. Geeft u gerust een korte motivering indien gewenst.)

Baliebijdrage opslaan of besparen op eigen baliewerking (vb.: 0: helemaal baliebijdrage opslaan – 100: helemaal besparen op eigen baliewerking)

Antwoord: 50.

Tucht moet gesproken worden door de eigen balie of door een andere balie.

Antwoord: 25.

De stage-opleiding advocatuur moet verwerkt worden in een master na master of de stage-opleiding dient integraal in de schoot van de orde van Vlaamse Balies te blijven?

Antwoord: 100.

Om stagemeester te worden, moet er vooraf een (korte) opleiding gevolgd worden of problemen bij stagemeesters moeten pas aangepakt worden, wanneer die zich voordoen.

Antwoord: 100.

De advocatuur is een veeleisende job en vaak wordt er verwacht dat we bijna voortdurend bereikbaar zijn, waardoor de work-life-balance niet altijd even evident is. Heeft u nog tijd voor andere hobby's en activiteiten?

Veel te weinig. Ik probeer ieder weekend wel te gaan lopen in de duinen en ga ook regelmatig op reis. Er is nog zoveel op de wereld dat ik vroeg of laat graag eens zou zien. Dan zet ik trouwens mijn mailbox systematisch uit. Ik zou dat iedereen aanraden. Maar eigenlijk zou ik eens een deftige hobby voor in de week moeten zoeken. Als iemand zinvolle inspiratie heeft, laat het me gerust weten.

Waar ligt uw ambitie in de raad van de orde? Zijn er zaken die u anders wil doen of die u wil veranderen?

Ik heb me kandidaat gesteld met de boodschap dat ik graag de belangen van de advocatuur ten aanzien van de hoven en rechtbanken zou verdedigen, uiteraard met respect voor het overleg tussen de korpsversten. Graag zou ik die belofte nakomen, al besef ik dat het niet zo makkelijk zal zijn om het logge schip dat justitie toch is te keren.

Mooiste en slechtste herinnering uit uw carrière?

Mooiste herinnering: ik werd uitgenodigd op een huwelijk van twee ex-cliënten die ik beiden had bijgestaan tijdens hun echtscheiding zonder dat ze het van mekaar wisten. Ik ben eerlijk gezegd niet geweest, maar het feit dat ze beiden zo erkentelijk waren deed me wel deugd.

Slechtste herinnering: als beginnend stagiair urenlang je pleidooi voor de K.I. voorbereiden om op de zitting voortdurend onderbroken te worden door de toenmalige Voorzitter, geen woord te kunnen pleiten en het gevoel te hebben dat je van meet af geen enkele kans krijgt. Met natuurlijk een ontevreden cliënt tot gevolg. Gelukkig is de situatie daar de afgelopen jaren in positieve zin gewijzigd.



Mr. Nathalie D'Hooghe

Kan u zich kort even voorstellen?

Ik ben Nathalie D'Hooghe, al 22 jaar aan de balie. De laatste 10 jaar ben ik quasi uitsluitend bezig met familierecht. Sedert een kleine drie jaar werk ik in het kantoor Lamote Stragier. Ik woon samen met mijn echtgenoot en vier kinderen in Roeselare – Beveren.

De advocatuur is een veeleisende job en vaak wordt er verwacht dat we bijna voortdurend bereikbaar zijn, waardoor de work-life-balance niet altijd even evident is. Heeft u nog tijd voor andere hobby's en activiteiten?

Ik probeer toch wekelijks te sporten.

Ik hou van de uitjes met de "ambassadors club" waar ik in zit want ik vind dit telkens bijzonder ontspannend.

Waar ligt uw ambitie in de raad van de orde? Zijn er zaken die u anders wil doen of die u wil veranderen?

Ik vind het een spijtige vaststelling dat veel afgestudeerde getalenteerde juristen wel beginnen aan hun stage maar er zeer veel zijn die afhaken,.... Daar moet iets aan gedaan worden want de advocaten zijn mijns inziens uiterst belangrijke actoren in de juridische wereld.

Enkele stellingen (u heeft telkens de keuze tussen 0 – 25 – 50 – 75 – 100 |. Geeft u gerust een korte motivering indien gewenst.)

Baliebijdrage opslaan of besparen op eigen baliewerking (vb.: 0: helemaal baliebijdrage opslaan – 100: helemaal besparen op eigen baliewerking)

Antwoord: 50.

De baliebijdrage moet niet omhoog en zeker niet voor de stagiairs (waarvan ik trouwens vind dat stagemeeesters dit moeten betalen). Binnen het bestaande budget moet gepoogd worden één en ander te optimaliseren en daarin lijkt het mij wel belangrijk dat wij goed vertegenwoordigd worden naar buiten toe ter bescherming en behartiging van ons belangen als advocaat.

Tucht moet gesproken worden door de eigen balie of door een andere balie.

Antwoord: 100 – andere balie.

Ik heb het er bijzonder moeilijk mee dat collega's moeten oordelen over collega's maar aan de andere kant zijn de advocaten zelf diegene die het beroep en de regels het best kennen en ik twijfel er ook niet aan dat de advocaten die dit nu doen dit objectief en in eer en geweten doen

De stage-opleiding advocatuur moet verwerkt worden in een master na master of de stage-opleiding dient integraal in de schoot van de orde van Vlaamse Balies te blijven?

Antwoord: 100. Een stage als advocaat gebeurt op het werkveld dus ik vind niet dat in een master moet gegoten worden. Na vijf jaar theorie is het tijd voor de praktijk...

Om stagemeeester te worden, moet er vooraf een (korte) opleiding gevolgd worden of problemen bij stagemeeesters moeten pas aangepakt worden, wanneer die zich voordoen.

Antwoord: 100. Ik denk niet dat daarvoor een opleiding nodig is. Men moet het geluk hebben bij een stagemeeester terecht te komen die genoeg ervaring heeft en die vooral tijd maakt voor de stagiair. Er moet een klik zijn tussen stagemeeester en stagiair dus men moet daar eigenlijk echt geluk in hebben.

Mooiste en slechtste herinnering uit uw carrière?

Dat ik mijn man (nvdr. dit is confrater Stijn Lamote) heb leren kennen in de balielessen is toch wel mijn mooiste herinnering.

Mijn slechtste herinnering is toch wel die keer dat ik bedreigd werd door een tegenpartij, telefonisch, per mail en zelfs fysiek aan mijn voordeur....Dat vond ik toch maar benauwelijk.

Wij danken mr. Tim De Vogelaere en mr. Nathalie D'Hooghe voor dit interview

Baliescoop



Ram

21 mrt – 19 apr

U mag naar het justitiepaleis in Brussel. Blijf minstens twee meter van de rand om afbrokkelende dakpannen te ontwijken. Vergeet uw advocatenkaart niet, zodat u zich de last van de metaaldetector kan besparen. U bent blij wanneer u uw auto terug in de West-Vlaamse heimat kan parkeren en vaststelt dat u geen krassen heeft.



Stier

20 apr – 20 mei

De sterren zijn u gunstig gezind. Uw termijnen in de administratieve procedures vallen telkens op een zaterdag, waardoor u kan genieten van een verlenging tot de maandag. Het leven kan mooi zijn. Pas wel op voor uw juridische punten. U dacht digitaal ingelogd te hebben, maar u keek tv, waardoor uw laptop in slaapstand ging. De OVB is watching you.



Tweelingen

21 mei – 20 jun

Uw stagiair is amper drie maand bezig en polst al naar een opslag. Ga hier verstandig mee om en probeer de vraag een positieve draai te geven. Een fruitmand kan ook leuk zijn? Laat u niet van uw stuk brengen door de rechter die klaagt dat uw digitaal neergelegde stukken niet leesbaar zijn en ter zitting de originele bundel eist.



Kreeft

21 jun – 22 jul

Houd die voetjes op de grond. Het is niet omdat u plots gepromoveerd wordt met een fancy Engelse term dat u de nieuwe Harvey Specter bent. Merk overigens op dat u geen opslag kreeg. Uw trendy sneaker is leuk bij 16-jarigen, maar wordt door de rechter niet altijd gesmaakt.



Leeuw

23 jul – 22 aug

U schreef zich niet in voor de openingsactiviteit van de CJB. U heeft last van FOMO. Terecht. U heeft maanden nodig om dit te verwerken. Positieve noot: uw confrater vergat zijn brief niet-vertrouwelijk te maken en u zal deze vergetelheid als fundament gebruiken bij de rechtszaak.



Maagd

23 aug – 22 sep

U doet mee aan het magistratenexamen en kreeg enkele vragen in een bruine enveloppe. Hoera! Het bleken de verkeerde vragen te zijn. U gaat vrijuit. Vergeet niet uw 2 juridische punten deontologie te halen. Er zijn namelijk weeral 5 jaar voorbij.



Weegschaal

23 sep – 22 okt

What a life. Dat thuiswerken gaat u net iets te goed af. Vergeet uw pyjama niet te wisselen in een hemd bij die teamsvergadering. Op het eind van de maand bent u ontgoocheld dat uw kilometervergoeding een deuk gekregen heeft door al die digitale hoorzittingen. De openingsconferentie wordt úw netwerkmoment. Vergeet uw lijst met actuele gespreksonderwerpen niet.



Schorpioen

23 okt – 21 nov

Het is aangewezen om zo veel als mogelijk onder de radar te blijven de komende weken. De revue komt eraan en u hoort dat men nog op zoek is naar ideetjes. Vertrek maandag wat vroeger naar de nieuwe rechtbank. Een groep confraters is reeds om 8u30 als aasgieren rond de parking bij de nieuwe rechtbank aan het cirkelen.



Boogschutter

22 nov – 21 dec

Vergeet de brief van de stafhouder niet te beantwoorden. Een en ander maakt een tuchtvergrijp uit. De baliebijdrage valt u zwaar. U put troost uit de gedachte dat er 6% van dit bedrag naar een cyberverzekering gaat. Plan een verlengd weekendje vooruit. Het geeft u steun en troost op de momenten dat u het zwaar heeft.



Steenbok

22 dec – 19 jan

Er zijn werken in de straat en er is geen internet. U kan geen beroep doen op chatgpt en de online zoektools. De conclusie dient zelf geschreven te worden op basis van rechtsleer en spraak uit een boek. U voelt zich in de Middeleeuwen. Zoek raad en hulp bij de ouderdomsdeken van het kantoor die zijn besluiten handmatig schrijft en rechtspraak knipt en plakt (letterlijk). Laat u leiden door zijn wijsheid.



Waterman

20 jan – 18 feb

Uw grijze haren kleuren, leek een leuk idee tot uw anciënniteit op de proef gesteld wordt en die jonge snaak meent te kunnen voorgaan. *Be wise, think twice*. Vergeet het nieuwe bewijsrecht er niet op na te zien. Het is de sleutel tot succes in die belangrijke zaak.



Vissen

19 feb – 20 mrt

Onthaast je in het koffiekot bij Marijke. Je zal vernieuwende ideeën opdoen op het vlak van reisbestemmingen en elektrische wagens. Een lid van de raad van de orde komt binnen. Behandel het lid met de nodige egards (een lichte buiging met het hoofd, het kussen van de ring,...), op termijn put u hier voordeel uit.



Vragen over CJB of onze werking?

Lees hieronder zeker de vraag & antwoord!

Wat is dat eigenlijk... die Jonge Balie?

De Conferentie Jonge Balie Kortrijk is een vereniging die tot doel heeft een tref- en aanspreekpunt te zijn voor alle Kortrijkse, en - bij uitbreiding - West-Vlaamse advocaten.

We organiseren tal van activiteiten en opleidingen ter bevordering van de confraterniteit. Onze studiecycclus start bijvoorbeeld in het voorjaar 2025.

Daarnaast zetten we ons onder andere ook in voor de integratie van de advocaat-stagiair aan onze balie.

Meer weten? Neem zeker eens een kijkje op onze website www.cjbkortrijk.be en volg ons op Facebook en Instagram!

Hoe ik ben geen lid? Ik ben toch advocaat in regio Kortrijk?

We richten ons voornamelijk op de Kortrijkse advocatuur, maar iedere advocaat van balie West-Vlaanderen is meer dan welkom op onze activiteiten.

Het lidmaatschap bij CJB Kortrijk rijkt echter verder. Je betaalt eenmalig 45,00 EUR (30,00 EUR voor tweede- en derdejaars stagiairs) en geniet daardoor mooie kortingen op onze studiecycclus en activiteiten. Aan jullie de keuze!

Eerstejaarsstagiairs zijn automatisch kosteloos lid, waardoor zij sowieso deze korting genieten.

Meer info over hoe je kan lid worden, vind je op p. 6.

Studiecycclus, activiteiten...? Ik heb helemaal niks gekregen!

Ontvang je momenteel (nog) geen e-mails met uitnodigingen tot onze studiecycclus en activiteiten? Laat dit dan zeker weten op info@cjbkortrijk.be!

CJB Kortrijk... hoort dat niet CJB West-Vlaanderen te zijn?

De West-Vlaamse Conferenties hebben ervoor gekozen om niet te fusioneren zoals de balie West-Vlaanderen, maar werken wel nauw samen.

Op die manier blijven we dicht bij onze confraters, maar kunnen we voor belangrijke evenementen, zoals de jaarlijkse openingsconferentie en bij de begeleiding van de stagiairs de krachten bundelen.

Benieuwd naar de activiteiten van onze bevriende conferenties? Bekijk zeker eens Henri (baliemagazine West-Vlaanderen) of bezoek hun respectievelijke websites en socials!

Hoezo ik mag niet meedoen? Ik heb toch betaald?

Een overschrijving alleen volstaat niet als inschrijving. In onze uitnodigingsmails voorzien wij eveneens steeds een knop om je via een online formulier in te schrijven. Op die manier schrijf je je in voor een activiteit.

Hetzelfde geldt voor de studiecycclus: de betaling geldt op zich niet als inschrijving. Het is belangrijk dat u zich steeds inschrijft via het online formulier dan wel het privaatsluit.

Wij rekenen daarenboven uiteraard op uw confraterniteit aangaande de betalingen voor onze activiteiten.

Ik ben startend advocaat-stagiair, maar ik ken niemand?

Niet getreurd. De activiteiten van de jonge balie zijn bij uitstek "the place to be" om confraters te leren kennen.

Daarnaast organiseren wij jaarlijks "De dag en nacht van de stagiair", zodat u naast de rechtbank en haar werking eveneens uw collega advocaat-stagiairs kan leren kennen.

Ik begin mijn stage aan de balie. Wat nu?

Onze stagiairsverantwoordelijken brengen jaarlijks een handige checklist uit, waarmee je zeer gemakkelijk je verplichtingen als beginnend stagiair kan nagaan en afvinken.

De eerste stap die wij jou aanraden als beginnend stagiair, is om zeker contact op te nemen met het baliesecretariaat, en hen op de hoogte te brengen van het feit dat je je stage zal aanvatten bij een West-Vlaams kantoor.

Neem zeker ook contact op met onze stagiairsverantwoordelijken Louise en Gregory (zie p. 2 en 3). Zij staan alvast te popelen om jou aan onze mooie balie te verwelkomen. Stuur hen gerust een berichtje via Facebook of Instagram, of kom met hen in contact via info@cjbkortrijk.be.

Ik heb een voorval met mijn patron of met een andere advocaat. Waar kan ik terecht?

Er bestaan verschillende officiële kanalen voor dit soort omstandigheden. Zo heeft de Orde van Vlaamse Balies in 2021 het concept van "de vertrouwensadvocaat" in het leven geroepen. Deze functie wordt aan onze West-Vlaamse balie ingevuld door zes confraters, zijnde mr. Charlotte Van Neste, mr. Marie-Hélène Debaere, mr. Marie Dedeurwaerdere, mr. Elke Carette, mr. Rik Demeyer en mr. Tim De Vogelaere.

Misschien ben je hier echter niet klaar voor of wil je eerst een informele babbel. Hiervoor kan je zeker bij ons terecht. Onze deur staat altijd open en discretie is steeds verzekerd!

Een terugblik!



		10	10	10	10	25	10	10
19.	Men man man quizzerie quizzerie	9,5	7,5	7	6	23	10	8
21.	Belex B	7	7,5	7	8	19	8	6,5
11.	De laatste rechters ter wereld	8	6	6,5	6	22	5,5	6,5
13.	Glory Days	9	4	6	5	20	4,5	7,5
20.	Belex A	8	6	5	6	15	5	7,5
16.	De Antigonisten	9	3,5	6,5	8	22	4,5	7
18.	Baroly Legal	6,5	3,5	7	3	19	3	8
23.	I got 99 problems and this quiz is one	7,5	7,5	6	6	18	5,5	8
10.	Niet de Commissie voor Juridische Bijstand	7,5	7,5	6	6	18	4	7,5
3.	Bubbis Law Pitches	9	5,5	5,5	4	20	4,5	6,5
9.	Birds	9	5,5	5,5	4	20	4,5	6,5
5.	Wullocks 2.0	8,5	4	5,5	7	20	5	7
6.	1991	9	4,5	6	8	6	7,5	6
7.	Team LSA zonder en Joeri	7,5	6,5	6	6	18	5,5	8,5
8.	Y... side	4,5	4,5	4	4	4	3	7,5
15.		6,5	6,5	6	8	8	8	8





BALIE

Bingo

Kruis af als...

je geen uitstel hebt gekregen van een confrater. :(een confrater je op een koffie trakteert in het koffiekot.	je het stukkenbundel bent vergeten neerleggen.	het officieel karakter van je brief (laattijdig) wordt betwist.
het BJB je om bijkomende inlichtingen verzoekt.	je de C/B Gaze hebt uitgelezen.	je jouw derden-rekening te laat hebt gerapporteerd.	je een confrater op een koffie trakteert in het koffiekot.
er geen parkeerplaats vrij is aan het nieuwe gerechtsgebouw.	een confrater aankondigt zich "tot de stafhouder te moeten wenden".	een confrater zijn e-mail afsluit met "in afwachting van uw reactie, verblijf ik".	je geen uitstel hebt verleend aan een confrater. :o
Je eind augustus nog (veel) punten permanente vorming moest verzamelen.	een confrater daags voor de inleidingszitting een conclusie neerlegt.	een confrater aandringt op 735 terwijl de vordering duidelijk betwist wordt.	de openingsconferentie met stip in je agenda staat (11/10/'24) ;).

Alle vakjes afgekruist?
Proficiat?!
U wint helemaal niets!

ADVOCAAT

**De advocaat liet heel graag uitschijnen
dat niemand zijn kennis evenaart.
Hij speelde met verjaringstermijnen,
maar wist niet dat zijn vriendin was verjaard.**

**Hij stond altijd heel strak in het pak,
maar raakte niet eens echt getrouwd,
want toen zijn handtekening ontbrak,
bleek dat een procedurefout.**

**Hij overdreef soms tot en met
en vond zichzelf dan stoer.
Hij had 'veel connecties bij het parket',
maar die legden gewoon zijn vloer.**

**Uiteindelijk deed hij tal van zaken.
Slechts één iets bleef op zijn lijstje staan.
Hij wilde ooit in Assisen raken
en zou daarvoor een moord begaan.**

*met dank aan confrater
Dimitri Carpentier*

